



ENNORANDIRIM

MIDDLE-EARTH RE-ENACTMENT



NIEUWSBRIEF NUMMER 50, AUGUSTUS 2023

Elfia 2023 (vrijdag 21 april tot en met maandag 24 april)

Start van het seizoen is traditiegetrouw Elfia in Haarzuilens. Dit jaar is dan ook geen uitzondering.

Ik zeg dan wel start, maar zoals altijd begint het maanden eerder met een vergadering waarin alle plannen en het nodige onderhoud besproken worden. Dit jaar was het in het mooie Deventer met een afsluiting in de Ierse pub.

Maar zoals wel vaker met plannen liep het dit jaar ook weer anders met als grote factor: tijdgebrek. Ook het gemis aan handige handen was de reden dat er toch weer wat dingen zijn blijven liggen.

Hierbij dan ook een groot verzoek aan onze reisgenoten: mocht je tijd hebben (en vooral zin) meld je aan! Ondanks alle krapte was het toch mogelijk om ook dit jaar weer groots uit te pakken op Elfia.

Dit dankzij hulp van ons aspirant lid (en eerbiedwaardige dwerg) Dennis, en ook Daniël en Sanne waren zo lief om te komen helpen. Dit was ook wel nodig vanwege onze uitgebreide ziekenboeg en omdat helaas onze hobbit Albert verstek moest laten gaan vanwege een begrafenis van zijn zwager. Ook Thomas kon dit jaar niet aanwezig zijn vanwege studie.

Ondanks al deze tegenslagen zag het eruit alsof het een mooie warme en vooral zonnige Elfia zou worden ... tot ook dat richting Elfia stevig werd bijgesteld: regen, regen en nog meer regen zeiden alle (veelvuldig geraadpleegde) weersites. Maar omdat iedereen weet dat het maar voorspellingen zijn werd er toch uitgekeken naar het weekend.

Het begon dan ook best zonnig die dag en tot onze verbazing bleef het ook heerlijk weer die vrijdag. Ook was iedereen op tijd in Bennekom en vanwege geen gebrek aan ruimte konden we met twee auto's richting Haarzuilens en kon de auto van Joanne in Bennekom blijven.

Daar was Dennis met zijn dwergenkar ook aanwezig en togen wij optimistisch naar onze staplek voor dat weekend. Helaas was de rit te veel voor de kar van Dennis en moet er toch nog wat worden gerepareerd aan de echt prachtige aanwinst. Op onze plek aangekomen was het meteen duidelijk dat er weer niet echt geluisterd was: ver van de weg af op (Harm had 's-morgens een vooruitziende blik) scheurgras. Met het weerbericht in ons achterhoofd en de al eerdergenoemde ziekenboeg werden de beroemde woorden 'we zijn weer op Elfia' veelvuldig in de mond genomen. Ook was de beloofde kraam voor Unquendor niet aanwezig, dit omdat er duidelijk op het formulier vermeld stond dat deze geleverd moest worden door Elfia zelf, en ja je leest het goed. Maar gelukkig werd deze eind van de middag toch geleverd.

Gelukkig hadden we veel jonge handen tot onze beschikking en kwamen Hugo en Harm dit keer wel snel op de bestemming met al onze spullen. Dit keer waren we dan ook op de vrijdag klaar in plaats van de gebruikelijke zaterdagmorgen. Dus konden we op tijd aan de zelfgemaakte erwtensoep van Ester en de quiche van Joanne. Daarna nog even na kletsen en op tijd de tent in.



Zaterdag begon veelbelovend met zon en werd er plezierig aan de dag begonnen, ook werd de rest van Elfia bekeken en werden Ester en Joanne nog uitgenodigd voor een echte fotoshoot. Ook onze egel Sebastiaan had het gezellig in zijn nieuwe huisje.

Helaas hadden de weergoden toch andere plannen deze dag (en de rest van het weekend) en begon het in de middag te regenen en veranderde onze plek al snel in een modderpoel, vooral de toegangsweg, we stonden tegenover een klein podium, veranderde in een modderglijbaan.

En dit was niet het enige probleem, ook het goudsmiden van Hugo viel in het water (zou Sauron dat probleem ook gehad hebben?) en ook verloor onze Dark lord zijn geliefde beker, maar voordat hij zijn toorn op ons kon laten neerdalen werd deze teruggevonden bij de kraam van Unquendor en konden we (en vooral Hugo) weer opgelucht ademen.

Toch was deze dag vanwege de vele aanloop en schuilende mensen toch een echt gezellige Elfia dag. En nadat ze er bij de organisatie achter kwamen dat wcpapier toch wel handig is op wc's en Hugo voor planken zorgde door de EHBO in te schakelen kwam deze dag toch tot een goed eind en kwam de heerlijke stoofpot van Ester als geroepen.

De zondag begon net als de zaterdag heerlijk zonnig maar voordat de modder kans had om te drogen begon het toch weer te plenzen. Dus ook dit keer was het gezellig druk met mensen die een droog plekje zochten maar ook bekende gezichten konden vandaag de weg naar ons kampement vinden waaronder de bekende priester Roderick en ook Vincent en Marloes kwamen gezellig langs.

Wel was het jammer dat onze egel Sebastiaan ziek was geworden, en Radagast en zelfs Gandalf waren nergens te bekennen. Gelukkig is hij er door liefde en goede zorgen van Sanne en Joanne er toch weer bovenop gekomen, zou hij dan toch ondanks het bordje 'verboden te voeren' te veel gegeten hebben?

Het goudsmiden kan deze middag wel doorgaan en ook werd er uitleg gegeven door Harm over Tengwar en zelfs het Chinese schrift kwam ter sprake. Ook Unquendor had veel aanloop ondanks de moeilijk bereikbare kraam door de overal aanwezige modder. Omdat het vorig jaar zo laat was geworden hadden we dit jaar besloten om de maandag te vertrekken en konden we het zondag avond rustig aan doen. Na het eten (heerlijke groente met worst) nog even napraten en daarna lekker de tent in.

De volgende dag was het weer beroerd en omdat we nu echt handen te kort kwamen en we weer een eind moesten lopen met al onze spullen over een gammel plankenpad, dat ook nog onder onze voeten dreigde te worden afgebroken, (en Elfia vond dat stroom en water overbodige dingen zijn op de maandag, zelfs de wc's waren halverwege de morgen verdwenen) duurde dit toch weer langer dan verwacht en gehoopt. Ook het uitpakken duurde dit keer langer en Hugo en Harm waren dan ook helemaal gesloopt. Toch kunnen we, ondanks de organisatie en het weer, terugkijken op een mooi weekend dankzij alle fijne leden en bekenden.

2



De modderige toegangsweg

SFEERIMPRESSIE



SFEERIMPRESSIE

4



Goudsmiden door Hugo



SFEERIMPRESSIE



5

